

uit het **Drents Archief**

Stadsrechten Coevorden

De akte is van 1407.

Op 30 december kan de vlag in Coevorden uit. Op die dag is het precies 600 jaar geleden dat de stad door de bisschop van Utrecht stadsrechten verleend werden. Dat wil niet zeggen dat Coevorden nog maar zo jong is, want de oorkonde van 30 december 1407 is eigenlijk een bevestiging van een eerder stadsrecht, 'daer sij hoere (= haar) brieve die sij daerop gehad hebben, verloren hebben'. Hadden de Coevorders 600 jaar geleden hun archief beter verzorgd, dan was de stad dus nog ouder geweest. De originele akte van 1407 is te zien op het Internet (www.cartago.nl/oorkonde/coe0074).

Wie de akte bekijkt, zal opvallen dat hij gedateerd is op 'dusent vierhondert ende acht'. In Utrecht hanteerde men in die tijd echter de zogenaamde Kerststijl: al op 25 december ging men over op het volgende jaar en in onze jaartelling dateert de akte dus wel degelijk van 1407. Wie niet goed op de hoogte is van de middeleeuwse dateringen, zou achterover kunnen gaan leunen in de overtuiging dat er nog een jaar te gaan is voor het jubileum. In feite zijn er nog maar een paar weken te gaan en kan de Coevorder vlag al van de zolder gehaald worden.