

Oude en nieuwe openingstijden

Het einde van het jaar nadert en gaat het openbare leven in een winterslaap. Afspraken maken lukt alleen als het de gezelligheid dient, maar om serieuze dingen te bespreken moeten de nieuwjaarsrecepties eerst weer achter de rug zijn. Vijfhonderd jaar geleden kende men ook dergelijke rustperiodes, bij voorbeeld in de oogsttijd of tijdens de dooi, als de wegen slecht begaanbaar waren. Op hoogtijdagen werden minder zaken gedaan, maar de zondagsrust was niet zo strikt als tegenwoordig. Deze akte uit 1586 uit het archief van de havezate Batinge te Dwingeloo geeft daarvan een voorbeeld. Het is een schuldbekentenis, opgemaakt door twee schepenen van het Duitse Hamb nabij Kevelaer, waarin de schuldenaars beloven jaarlijks de rente over het geleende bedrag op Kerstmis te betalen. Ook de akte zelf is opgemaakt op Kerstmis: 'Actum Anno etc. tachtentich ses, op Kersmys'. Niet alleen vonden er dus betalingen plaats op een van de belangrijkste christelijke feestdagen, maar kwamen de partijen met de locale notabelen op Eerste Kerstdag bijeen om de zaken uitgebreid op papier te zetten. Kom daar tegenwoordig maar eens om!

Mocht u deze akte willen bekijken: tijdens beide kerstdagen is het Drents Archief gesloten, maar <http://www.cartago.nl/oorkonde/bat082> geeft hetzelfde resultaat, feestdag of geen feestdag.