



Het zegel van het klooster Maria in Campis

750 jaar Assen

Dit jaar bestaat Assen ongeveer 750 jaar. De oorkonde waar dat uit blijkt, vermeldt de naam niet. Op 31 oktober 1259 krijgt de rond 1245 op een wat ongelukkige plaats gestichte abdij bij Coevorden ('iuxta Covordiam', zoals het in de oorkonde heet) toestemming om de eigendommen aldaar te verruilen voor een molen

te Deurze en pachtopbrengsten bij Rolde. Een jaar eerder waren de fundamenten van het klooster te Assen gelegd en de nieuwe eigendommen maakten de verhuizing mogelijk. Kort daarna zullen de nonnen hun nieuwe behuizing betrekken hebben, waarvan de locatie beter voldeed dan de moerassen bij Coevor-

den. Bijna 350 jaar bleef het klooster bestaan op de plek van het huidige Drents Archief en Drents Museum. Toen werden de gebouwen de zetel van het bestuur van de Landschap Drenthe en werd Assen feitelijk de hoofdplaats van Drenthe - en sinds 1809, dit jaar 200 jaar geleden, zelfs 'hoofdstad'.